

(Bönen.doc)

## **Brev till nyomvända**

II De späda barnens föda

### **6 Bönen**

#### **Summa summarum:**

EG modellerar avsnittet utifrån bibeltolkning och erfarenhet. Utgår från Joh 16:23 där han tar fasta på det som är den kristna bönen esse, bön i Jesu namn, men där han i sina kommentarer böjer av från bokstavlig förståelse av löftet om bönhörelse. Bönen villkor är för EG uthållighet i bönen samt att Gud bönhör på sitt sätt. Frågan är om inte den väsentliga bönhörelsen för EG är att Gud "välsignar min själ och uppfyller mig". (s 203)

Bön i Jesu namn, dvs bön åberopande Jesu frälsningsverk, innebär gemenskap med Gud. Utan den bönen, förtvinat andligt liv.

Trots betoning på sanning i relationen till Gud som villkor för kontakt med Gud, och till det villkoret hör att Kristus tar gestalt i oss, böjer EG även här av. Sanning bli i slutändan att inte leva i dubbelhet (med någon skötesynd), att vara överlåten (min tolkning), att låta hjärtat tala.

#### **Kommentar till texten**

Joh 16:23 s 202 Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.

»Allt vad I bedjen Fadern i Jesu namn, det skall han giva eder.» Den lungsiktige behöver andas djupt. En svårmodig själ och en, som lider av andlig tvingsot, kan återställas genom bön. Om bönen är det kristliga livets andedräkt, så kan ingen kristen leva utan bön. Varför nutidens kristna understundom föra ett tynande liv, beror ej på bristande kunskap utan på bristande gemenskap med Gud» Vi bedja för litet. Och vi bedja icke rätt. S 202

**Bönhörelse blir "återställelse" i EG:s "avböjande" tolkning. Bön är gemenskap med Gud, utan bön inget andligt liv.**

1:o. Herren har icke blott undervisat om bönen makt, utan även lärt huru vi skola bedja. Då Herren sade: »Allt vad I bedjen Fadern i mitt namn», har han själv intagit ställningen av en borgesman. Det är för hans egen skull vi få allt vad vi bedja om i Jesu namn.

En man gör konkurs, och många lida förlust på honom. Ej nog därmed. Han har genom falskhet och bedrägeri förlorat allas aktning och förtroende; ingen lånar honom ett öre. Men en dag kommer han understödd av godkänd borgen. Bankiren får ett annat utseende, kassören bugar sig för låntagaren. Han har fått en aktad och rik borgesman. I den personens namn lyfter han den summa han behöver.

*Joh 3:16 s 203 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.*

*Ef 5:2 s 203 och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, "Gud till en välbehaglig lukt".*

Din borgesman är Kristus. Och han säger: Allt vad I bedjen Fadern i mitt namn, det skall han giva eder. Om du skrivit »Jesus» på den växel du ämnar draga hos Gud, nekas ej din begäran, om du beder i Jesu namn. Så ovärdig och usel du än är, kan du frimodigt nalkas Fadern och säga: »Det är en ringa sak för dig, som utgav din Son för mig, att välsigna min själ och uppfylla mig.» s 202 f

**Bönens förutsättning: bön i Jesu namn. Varför: därför att Jesus är vår borgesman. Borgesman i den meningen att han gav sitt liv för mig (så ovärdig och usel jag än är). Det väsentliga i bönhörelsen att "Gud välsignar min själ och uppfyller mig".**

*Ordspr 30:8 s 203 Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer.*

*Ps 39:6 s 203 6Se, såsom en handsbredd har du gjort mina dagars mått,*

*och min livslängd är såsom intet inför dig; fåfänglighet allenast äro alla människor, huru säkra de än stå. Sela.*

*Joh 14:6 s 203 Jesus sade till honom: Jag är vägen och sanningen och lifvet; ingen kommer till Fadren utan genom mig.*

*Joh 15:26 s 203 Men när Hugsvalaren kommer hvilken jag skall sända eder ifrån Fadren, sanningens Ande som utgår ifrån Fadren han skall bära vittnesbörd om mig. Joh 15:26*

**2:o. Men du måste vara sann i ditt framträdande inför Gud.** Varje människa är av naturen osann.

»Fåfänglighet och lögn äro alla människor, höga som låga.» Blott *en* Människa är sann, och lika mycket som Han vinner gestalt i oss, lika mycket äro vi sanna. Jesus sade: *Jag är sanningen.* Den som vill vara en framgångsrik bedjare måste grunda sin bön på Jesu dyra förtjänst; men ingen kan bedja i Jesu namn utan att vara sann. Sanningens Ande är en ömtålig duva. Vårda sanningens dygd. S 203

**Förutsättningen för rätt bön, sanning i sitt framträdande inför Gud.**

**Avsnittet spänningsfyllt.**

**Du skall vara sann, å andra sidan enbart Jesus är sann.**

**Du skall likgestaltas med Jesus, å andra sidan kan du t o m vara ovärdig och usel.**

**Men sann betyder för EG ytterst att inte leva i dubbelhet, att vara överlåten, inte "ha någon skötesynd med sig". Att vara sann är att låta hjärtat tala. Det visar fortsättningen.**

*1 Joh 3:19 s 203 19Därav skola vi veta att vi äro av sanningen; och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom*

*Ps 51:8 s 203 8Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden;*

*så lär mig då vishet i mitt innersta.*

*Ps 66:18 s 203 18Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta,*

*så skulle Herren icke höra mig.*

*Ps 139:23 s 203 23Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;*

*pröva mig och känn mina tankar*

*Hebr 10:22 s 203 Och låtom oss framgå med ett uppriktigt hjärta, i trons fullvisshet, bestänkte till våra hjärtan från ett ondt samvete och till kroppen tvagne med rent vatten.*

*Ps 51:8 s 203 Se du har behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.*

Är du barn av sanningen, var sann i ditt väsen, och gå fram med uppriktigt hjärta, sådan som du är. Ebr.

10:22. Sanningens Ande gör en människa sann och skyr all efterapning. »Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig ock vishet i mitt innersta.» Bönens port öppnas aldrig för den som har någon skötesynd med sig. Och det vore illa för oss, om Gud erkände någon dubbelhet hos oss genom att välsigna våra själar i synden.

Därtill har han oss för kära. »Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke hava hört mig. Rannsaka mitt hjärta, o Gud, pröva mig, och förnim hur jag menar det.»

Det beror icke så mycket på din värdighet som därpå, att du är sann. Varför Gud välsignar oss mera genom enskild bön, beror ofta därpå, att vi då framträda mera okonstlat än i den offentliga bönen. Låt ditt hjärta tala. S 203 f

Tolkning av att vara sann. Sann betyder att inte leva i dubbelhet, att vara överlåten. Att vara sann är att låta hjärtat tala. Det visar detta stycke.

3:o. *Förbida Herren*. Likna ej barnet, som gläntar i dörren men springer bort till sina lekar; och fordra ej, att Gud skall välsigna dig *var* som helst. Den som beder i tron *väntar* bönhörelse och stannar kvar inför Herrens ansikte, såsom Abraham.

I sin barnsliga tro är själen ofta djärv i sin bön. Hon beder Gud om hela världens frälsning, och allt synes vara möjligt. När jag fann frid med Gud, trodde jag, att varenda människa, jag nådde, skulle emottaga samma frälsning. Men de gjorde sina hjärtan till diamant. Vi få ha tålamod. Herren har haft tålamod med oss.

Herren har lovat höra de eländas rop men aldrig förbundit sig att följa våra planer. »När du blir stor», säger fadern, »skall du få det.» Men fader och son hava olika mått för den mogenhet, som är nödvändig för gåvans emottagande. Låtom oss vara andarnas Fader underdåniga, att vi må leva. Vi ha en fader, som ej allenast har goda gåvor att giva, utan ock *förstår* att giva.

Lev ett bödens liv! Hav en bönevåra ute eller inne. Gå ofta dit. Tala med Gud om *allt*. Ingen är dig så nära som han.

Här är det EG:s egen erfarenhet som talar. Han manar till uthållighet i bönen, att vänta (inte registrera) bönhörelse, att stanna kvar i bönen trots att bönhörelsen tycks långt borta (Hänvisar till Abrahams offer). Framför allt att bönhörelsen är Guds, den Gud som förstår att giva vad vi behöver. Man anar EG:s egen bönekamp.

När EG manar att bedja ofta och att tala med Gud om allt är detta ett återkommande tema hos honom.

### **Bibelhänvisningarna**

De flesta bibelhänvisningarna relevanta. Psaltarhänvisningarna stärker EG:s tal om sanning som förutsättning för gudskontakt och övriga om Jesu betydelse för denna. Enbart ett ställe, Joh 16:23, rör specifikt bönen. Både när det gäller "sanning" och bönhörelse väljer EG tolkningar som motsvarar hans egna erfarenhet. EG kläder sin framställning med bibliska kärnord.

\* relevant bibelhänvisning  
\*\* avgörande bibelhänvisning  
– i sammanhanget perifer bibelhänvisning.

- \* Ps 51:8 s 203 Se du har behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
- \* Ps 66:18 s 203 180m jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.
- \* Ps 139:23 s 203 23Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar

– Ordspr 30:8 s 203 Låt *fåfänglighet och lögn* vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer.

\* Joh 3:16 s 203 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

\* Joh 14:6 s 203 Jesus sade till honom: Jag är vägen och sanningen och lifvet; ingen kommer till Fadren utan genom mig.

\* Joh 15:26 s 203 Men när Hugsvalaren kommer hvilken jag skall sända eder ifrån Fadren, *sanningens Ande* som utgår ifrån Fadren han skall bära vittnesbörd om mig. Joh 15:26

\*\* Joh 16:23 s 202 Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, Sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.

\* Ef 5:2 s 203 och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, "Gud till en välbehaglig lukt".

\* Hebr 10:22 s 203 Och låtom oss framgå *med ett uppriktigt hjärta*, i trons fullvisshet, bestänkte till våra hjärtan från ett ondt samvete och till kroppen tvagne med rent vatten.

\* 1 Joh 3:19 s 203 19Därav skola vi veta att vi äro av sanningen; och så kunna vi inför honom övertyga vårt hjärta därom