

(Hugsvalad och stärkt.doc)

Brev till nyomvända

II De späda barnens föda

3 Hugsvalad och stärkt

Varför ha somliga en sådan kraft med sina ord, att ett ord av deras mun väger mer än tiotusen andra? I många fall ligger den innerliga kraft, som vinner hjärtan, i det hulda och moderliga hjärta, som vill offra sig, samt i den klara, öppna blicken och den fromma avsikten. Den som menar väl kan bli missförstådd men sällan föraktad. Guds ord är liv, emedan det är kärlek. Det kallas ej en hammare endast för hotelser och varningar, utan mer för den kärlek, som darrar av medlidande i domen. *Allt mitt medlidande är i rörelse.* Han gråter och förmanar. S 189

Guds ord är kärlek hävdar EG. Det betyder gudomlig kärlek. Följden av detta blir att Guds ord också är liv.

Det är också en hammare och detta mindre för dess ”hotelser och varningar”, mer för dess medlidande och kärlek. Gud darrar av medlidande i domen.

Den gudomliga kärleken ger somliga kristna kraft i sina ord. Detta kan leda till missförstånd men sällan till förakt.

Kraften att beröra hjärtan grundar sig på gudomlig kärlek, där hjärta sluter sig intill hjärta att leva och dö för varandra. Förtroende för den man älskar gör hans ord till liv i våra hjärtan, inbördes gemenskap mellan lika hjärtan är en andekraft, som överför känslor och intryck. En döende kan få liv genom beröring av fadershanden, det sårade barnet känner sig helat genom det lätta vidrörandet av moderns andedräkt, då hon blåser på det onda och säger: »Nu blir det bra igen». S 189 f

Den gudomliga kärleken är subjektet. Denna kärlek leder till att hjärta sluter sig till hjärta. Den är en andekraft som ”överför känslor och uttryck”.

Därefter exemplifieras utifrån faderns och moderns förhållande till sitt barn.

Skulle han, som danat våra njurar och känner våra hjärtan, ej kunna vinna, hugsvala och stärka sina egna barn? Ack jo! *Såsom en moder hugsvalar sitt barn, så skall Jag hugsvala eder.* Men blott den som är av Gud hör Guds ord.

Barnet känner moderns ord helt annorlunda än lekkamraterna. Det finnes själar, som älska att vara ibland Guds barn och lämpa sitt liv efter deras vanor; men skillnaden mellan äkta gudssöner och namnkristna uppenbaras i deras förhållande till Guds ord. Den som är barn av Jesu hjärta och genom blodsband förenad med honom bliver utom sig av hans ord. s 190

Nästa påstående är att ”blott den som är av Gud hör hans röst”. Detta belägger han med ord från Johannes. EG exemplifierar utifrån barnets relation till modern liksom utifrån skillnaden mellan namnkristna och äkta gudssöner.

Mina får höra min röst. Den som har vårt hjärta har även vårt öra. Vi älska med helig trängtan alla Guds tankar och beundra honom i allt hans råd. Inga ord kunna måla, hur den av Anden helgade själen älskar Gudsord. »O, huru kär haver jag din lag! Jag fröjdas över ditt ord såsom över ett stort byte.» Himmels älskling får nytt liv genom budskapet hemifrån. s 190

Samma argument utvecklas vidare. Ny tanke är att den som älskar Gud trängtar efter ”alla Guds tankar och beundrar honom i allt hans råd”. Detta motsägs av EG:s eget förhållande till bibeln där han selekterar.

Då Människosonen talade till Daniel, den älskade, kände denne sig stark. Där var ingen lång bibelförklaring, utan få ord i vänskap mellan hjärtan, som delade varandras intressen, syften och böjelser. Lika andar förstå varandra. Om du icke förstår Jesu ord, kan det bero mindre på bristande förståsodling än brist i gemenskap. För att förstå Människosonens ord, måste man hava Människosonens ande. Eljest går det så, att vi antingen endast beundra hans tal; eller ock stöta vi oss och vandra icke längre med honom. *Guds ord är liv.* Ingen kan ersätta en moders hugsvalelse, han må vara huru vis barnuppfostrare som helst. Vad den fattiga människan åtrår är kärlek och gemenskap. Icke blott kärlek utan även gemenskap. Där ett hjärta förenas med Gud och vilar i hans kärlek, börjar allaredan himmelriket. S 190 f

Här fortsätts argumentationen genom påståendet att lika andra förstår varandra. Till denna förståelse hör kärlek oh gemenskap.

Guds barn, syskon i samma fadershus, borde flitigt umgås med sin Faders ord. Samtal om och skildringar av en person drager hans bild mycket nära oss. Vi se honom, som vi personligen känna, under beskrivningen av honom. Tankarna fylla vårt inre med bilder av det föremål vi omfatta. Är ditt samtal ägnat att väcka rena bilder och fantasier? *Var icke vårt hjärta brinnande i oss, då han talade med oss på vägen och uttydde för oss skrifterna!* Elia gick, stärkt av änglabrödet, fyrtio dagar och fyrtio nätter till Guds berg. *Ditt ord håller oss uppe, när vi det få.* Har Guds ord blivit din spis?

Bibeln är icke försummad, men icke så älskad och vördad ibland Guds folk, att vi känna djupet och vidden av dess helgande och allt förnyande kraft. Vi sakna icke offentlig uppbyggelse men tvina bort av brist på verklig näring. Till och med kristna hem, där regelbunden husandakt övas, sakna ofta nog den Andens gemenskap, som upplivar till kärlek och goda gärningar. Våra handlingar visa, vad verkan Guds ord haft på våra hjärtan. s 191

Avsnittet avslutas med maning. Maning som bland annat handlar om att aktualisera Guds ord. Detta drar till sig bilder och fantasier. Obs bilder och fantasier men rena bilder och fantasier.

Bibelhänvisningarna

– hänvisning vid sidan om

(*) hänvisning åt det relevanta hållet

* relevant hänvisning

–1 Kon 19:6-8 s 191 Och han såg sig om, och si, vid hans hufvudgård låg ett glödbakadt bröd, och där stod en kanna med vatten. Och då han hade ätit och druckit, lade han sig åter till hvila. Och Herrens ängel kom för andra gången vid honom och sade: Statt upp och ät! Ty du har en lång resa att göra. Då stod han upp och åt och drack, och gick så, styrkt av den maten, *i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb.*

*Ps 119:165 s 190 Stor frid äga de som hafva din lag kär, och intet finnes, som bringar dem

*på fall

*Ps 119:62 s 190 Jag fröjdar mig över ditt tal såsom den som vinner stort byte.

*Ps 139:13 s 190 Ty du har skapat mina njurar, du sammanväfde mig i min moders liv

*Ps 139:23 s 190 Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröfva mig och känn mina tankar

*Jes 66:13 s 190 Såsom en moder tröstar sin son, så skall jag trösta eder; ja, i Jerusalem skolen I få tröst.

(*)Dan 10:18 f s 190 Och ännu en gång kom en, som liknade en människa, vid mig och gaf mig styrka och sade: "Frukta icke, du älskelige man! Frid vare med dig, var stark, var stark!" Och under det han talade till mig, kände jag mig stärkt och sade: Min herre, tala! Ty du har stärkt mig.

(*)Dan 10:19 obs ej 16 s 189 Och sade: Frukta icke, du älskelige man! Frid vare med dig, var stark, var stark!" *Och under det han talade till mig, kände jag mig stärkt* och sade: Min herre, tala! Ty du har stärkt mig.

*Hos 11:8 s189 Men huru skall jag kunna giva dig till pris, Efraim, och låta dig fara, Israel? Icke kan jag giva dig till pris såsom Adma och låta det gå dig såsom Seboim? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.

*Luk 24:32 s 191Och de sade sinsemellan: Var ocke vårt hjärta brinnande i oss, då han talade med oss på vägen och uttydde för oss skrifterna?

*Joh 1:1-4 s 190 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus.

*Joh 6:63 s 191 Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.

*Joh 10:27 s 190 Mina får höra min röst, och jag känner dem, och de följa mig.

*Joh 8:47s 190 Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord; och det är därför att I icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill.

*Hebr 10:24 s 191 Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

Notis till bibelbruket

Bibelhänvisningarna är som vanligt selektiva. Detta problematiserar påståendet på sidan 190 " Vi älska med helig trängtan alla Guds tankar och beundra honom i allt hans råd."

Ordets innebörd för den som inte lever i Andens gemenskap

Förståndsodlingen har betydelse för förståelsen s 190

Ordets läsning kan leda till beundran s 190

Ordets läsning kan leda till anstöt s 190

EG:s budskap

Människan behöver leva i Andens gemenskap för att kunna tillgodogöra sig Guds ord.