

(vår föda.doc)

Brev till nyomvända

II De späda barnens föda s 180–183

1 Vår föda

Avsnittet handlar om Guds ords betydelse för det kristna livet. Vid min analys av innehållet skiljer jag det som jag uppfattar som inre ord (A) från yttre ord (B) enligt följande.

A Det inre ordet förstår jag det som EG kallar Guds ord och det i betydelsen ord förbundna med Gud. I den egenskapen är Guds ord enligt EG en nyfödande och omvandlande kraft. Det är levande och andefyllt.

Å andra sidan är det inre ordet i denna betydelse inte automatiskt verkande. För den oomvända ter det sig i EG:s föreställningsvärld som icke-existerande.

B Det yttre ordet är Gamla och Nya testamentets skrifter. Det är ord som kan uppfattas av alla och vars konkreta innehåll, sammanhang och budskap i princip kan tillgodogöras oavsett trosinställning.

Detta ord behöver inte uppfattas som gudomligt. Det kan av somliga t o m anses tråkigt, påpekar EG.

Fristående tillägg

Det yttre ordet lever aldrig sitt eget liv. Det måste styras för att förstås. Regelmässigt styrs det, oavsett vem bibelbrukaren är, av övergripande förståelsekonstruktioner. Att undersöka dessa är troligen avgörande för att kunna reda ut hur EG läste bibeln. Denna undersökning återstår.

Analys

A

Såsom barnet åstundar modersmjölken, såsom strandpilens rötter dragas till den sorlande bäcken, så har din själ börjat längta efter Gud, och din kärlek till Guds ord är ett glädjande bevis därpå, att du är född på nytt genom Guds ord. s 180

Nyfödelsen sker genom Guds ord. Denna nyfödelse leder till längtan efter Gud och kärlek till Guds ord. Inget om ordets konkreta innehåll.

A

Varje späd varelse håller sig intill och emottager sin första näring från det liv, som har framalstrat detsamma, och betecknande för en persons sinnelag och karaktär är det föremål han älskar och den sak han lever för. s 180

Livet framalstrar varelsen, det betyder att Gud ord föder det nya livet. Kärlek kännetecknar relationen dem emellan. Inget om ordets konkreta innehåll.

A (B)

Så länge det nya livet saknas, är bibeln till och med för oss en tråkig bok, som gärna får ligga oläst på hyllan, och vi förundra oss över de människor, som kunna bli så fångslade av denna bok, att de »hänga över den både bittida och sent». Men så fort det nya livet har blivit tänt i själen, söka vi efter Guds ord, såsom det nyfödda barnet efter modersmjölken, och dess in- **slut s 180, början 181** flytande på våra hjärtan hugsvalar och tillfredsställer såsom ingenting annat. Ej under, om vi känna behov att läsa Guds ord, såsom barnet tillbringar mycken tid vid modersbrösten. Här är enda källan till vårt livs näring och tillväxt. s 180 f

Det nya livet söker efter Guds ord, söker efter det som kommer från Gud för att kunna växa till andligt. Överfört på mänskliga förhållanden; en person dras till en annan person och utvecklas därigenom. Den icke pånyttfödde dras inte alls, bibeln en tråkig bok.

Här konkretiseras förhållandet till Guds ord. Det läses.

A, B

Människans liv får i dess spädaste barndom sin naturliga näring genom produkterna av det liv, som framalstrat detsamma, och alldenstund det gudomliga livet i människan underhålles genom bibelns ord, ligger även i detta förhållande ett säkert bevis därpå, att detta ord är gudomligt till sitt ursprung, övernaturligt till sina egenskaper, himmelskt till sitt väsen och står så högt över det jordiska och mänskliga som det liv, vilket det underhåller. Och frändskapen mellan det gudomliga livet i själen och den Heliga skrift anger dess ursprung ur samma källa. Därför säger Jesus: »Den som är av Gud, han hör mitt tal». Och Paulus vittnar om det nya livets natur, då han säger: »Den andlige bedömer allt» — och vidare: »Vi hava icke fått världens ande, utan den Ande, som är av Gud, att vi må känna vad som har blivit oss skänkt av Gud.» 1 Kor. 2. s 181

A Guds ord ses som gudomligt, övernaturligt, himmelskt. Detta ord förbundet med det gudomliga livet i själen, d vs det andliga livet i själen, detta i sin tur förbundet med Guds ande.

Guds ord kommer från Gud vilket bevisas av att det gudomliga livet i människan underhålls av ordet.

Paulus argumenterar utifrån utsagor i 2 Korintierbrevet. (B)

(B)

Ett sådant liv kan icke tillfredsställas med vad som helst. Före omvändelsen kan vältaligheten och snillet draga människan till ordet och möjligtvis någon gång bli ett lockbete för att fånga henne; men när hon en gång är född på nytt, är det ordet självt, som hon åstundar utan några tillsatser. Ej heller kan sång och musik eller sinnet hänförande tillställningar ersätta den sunda näring, som Guds rena ord erbjuder. Olämplig föda, hur riklig den än må vara, visar snart spåren av sin skadliga verkan i barnets sjukliga och bleka ansikte. Så vittnar ock det sjukliga tillståndet hos en stor del av de kristna om den dåliga beskaffenheten av den föda, varmed de blivit försedda. De äro i ständigt behov av tillsyn och vård och behöva skjutas fram i rullstolar, därför att de icke hava

fått eller mottagit den näring de behöva. s 181 f

För den pånyttfödde gäller enbart Guds rena ord. Endast detta innehåller näring. Utan detta rena ord blir den kristne andligt sjuklig och behöver ständig tillsyn och ständig vård.

Här förutsätts nödvändigheten av Guds rena ord, dock utan konkretiseringar.

B

Men vem ibland oss är icke angelägen att tillväxa, att bli mer kristuslik, helig och brinnande i anden, att tillväxa i kunskap och nåd? Allt som bidrager att stärka heliga uppsåt kan vara medel i Guds hand till vår uppbyggelse, men själen förnyas blott genom den sanning, som *helgar henne*. Vi synas ofta tänka, att vi skola växa enbart genom att bevista möten eller genom kristlig verksamhet, något som även har en stor betydelse för det kristliga livet; men förrän vi fått ögonen öppna därför, att tillväxten står i förhållande till vår bibelkännedom, skall det bli oss omöjligt att uppnå Kristi fullbordade ålders mått, och vi skola alltid förbliva barn och bortföras av varje lärdomsväder.

Men ett liv i sanningens lydnad ålägger oss att avlägga all ondska, under vad form den än framträder, emedan sådana ting fördärva lusten efter Guds ord; och de måste genast och för *alltid* bli avlagda. 1 Petr. 2:1. s 182

Enbart Guds rena ord förbunden med bibelkännedom ord hjälper oss i vår andliga tillväxt. Möten och kristlig verksamhet i all ära. Ondskan förtar lusten efter Guds ord. Alltså enbart negativa konkretiseringar. Ordet får inte jämföras med möten och kristlig verksamhet och ej förbindas med ondska.

A, B

En ung man, som under otroslivet var »tobaksätare», tömde sin dosa och gick till närmaste bokhandel och köpte en liten språkbok, vilken han sedan bar i sin dosa. Då den inrotade begärelsen kom, tog han upp sin dosa och läste de språk, som föll upp i den lilla boken. Den trofaste Anden, som aldrig försummar sig, passade tillfället att genom denna åtgärd leda honom in i Guds ord och göra bibeln kär för hans hjärta. Han fördes ut på ordets gröna ängar, och under vilans ro glömde han sin fula vana. Ej nog härmed. Han bevarade ett fint sanningssinne, ett gott samvete, och övades till gudaktighet, så att **(slutet 182, början 183)** han växte ovanligt fort i Herren.

Han är nu en ordets förkunnare.

Med samma beslutsamhet, menar jag, måste du kämpa emot de köttliga begären och taga din tillflykt till Herrens ord. s 182 f

Guds konkreta ord innehåller kraft att glömma synden och få bevarade det sanningssinne, gott samvete och hjälpte till så att den unge mannen övade sig i gudaktighet.

Konkret förvarades Guds ord i snusdosan, inget annat om det yttre ordet

Bibelhänvisningarna

*** tillämplig hänvisning**

* Joh 8:47 s 181 *Den som är af Gud, han hör Guds ord därför hören I icke, meden I icke ären af Gud*

* 1 Kor 2:15 s 181 *Den andelige däremot bedömer allt, men varder själf af ingen bedömd.*

* 1 Kor 2:12 s 181 *Men vi hafva icke fått världens ande, utan den Ande, som är af Gud, att vi må känna det som blifvit oss skänkt af Gud; 1 Kor 2:12*

* 1 Petr 2:1 s 182 *Så läggen nu bort all ondska och allt svek och skrymteri och afund och allt förtal.*

* 1 Petr 2:1-2 s 180 *Så läggen nu bort all ondska och allt svek och skrymteri och afund och allt förtal. Och åstunden, såsom nyfödda barn, den andeliga oförfalskade mjölken, på det att I genom henne mån tillväxa till frälsning. 1 Petr 2:1-2*

Bibelorden stöd för EG i hans uppfattning av Guds ord som den redovisas i A.